

## Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsåret 2021 har liksom föregående år delvis präglats av coronapandemin men vi har ändå haft möjlighet att driva en hel del aktiviteter, vilket framgår av nedanstående verksamhetsberättelse.

Under året har föreningen haft tolv **styrelsemöten**, varav vårens alla möten hölls digitalt via zoom. Under sommaren lugnade coronapandemin ner sig och efter sommaren bedömde vi att vi åter kunde träffas på slottet, först i något av de lite större konferensrummen, men senare också i föreningens egen lokal på slottsvinden.

**Brommaboken** gavs som brukligt ut i maj. Utgivningen skedde före det senarelagda årsmötet, varför den i boken presenterade styrelsen var den av valberedningen föreslagna styrelsen. 2021 års Brommabok blev föreningens 92:a bok utan avbrott sedan 1930. Boken innehöll förutom den sedvanliga mycket läsvärda årskrönikan skriven av Arne Wennberg, elva intressanta berättelser från olika delar av Bromma samt detta år även ett artikelregister för åren 2011 till och med 2021. Stort tack till alla författare samt årsbokskommittén bestående av Christian Reimers, Johan Iverus, Kent Edlund och Hans Wolf.

De tre första aktiviteterna i **vårprogrammet** blev helt inställda på grund av vårens coronarestriktioner. Besöket på Ulvsunda slott den 14 april kunde dock gå av stapeln genom att deltagarna delades upp i två grupper. Ena gruppen besökte salarna i slottet under ledning av Monika Bystedt medan den andra gruppen hade en vandring i slottets omgivning under ledning av Inger Larsson. Den planerade vårutflykten till Vaxholm, till Villa Akleja och till Bogesunds slott, ställdes in på grund av coronarestriktionerna.

Alla aktiviteter i **höstens program** kunde genomföras. Det blev stor anslutning till vandringarna i Johannesfred (se bild), Åkeshov och Beckomberga. Vandringen i Johannesfred



blev så populär att den fick gå i repris i oktober. Vandringen i Beckomberga kan man läsa om i avsnittet Kulturminnesskyltar i Brommaboken 2022 som kommer ut i maj. Vandringen i Åkeshov delades upp i två turer, en kring slottet och arboretumet och en till borte delen av parken där det finns två stugor invid den före detta vattenkvarnen. I november hade vi en bildvisning baserat på boken "Trädgårdsstadens pionjärer" och i december var det visning av Alviksskolans skolmuseum. Båda var mycket uppskattade programpunkter.

**Årsmötet** som normalt hålls i mars flyttades till 27 maj på grund av coronapandemin.

Valberedningens förslag till styrelse som finns angivet i Brommaboken 2021 fastställdes. Förändringen jämfört med 2020 var att Håkan Thulin ersattes med Christian Reimers som ledamot och Johan Iverus ersattes av Monika Bystedt som suppleant.

I vår- och höstprogrammen ingick åtta "**Öppet hus**" i lokalen på slottet, det vill säga tillfällen då föreningens medlemmar kan komma och ta del av föreningens omfattande arkiv av bilder,

kartor och böcker. Då det sällan kommer mer än ett fåtal medlemmar till varje "Öppet hus" gjordes bedömningen att dessa besök kunde genomföras vilket också skedde.

Den sedvanliga **vårmiddagen** på Åkeshovs slott som är ett tack till de författare som skrivit



artiklar i årets Brommabok samt styrelsens medlemmar blev detta år en sensommarmiddag i september. Då 2020 års middag ställdes in på grund av coronapandemin blev 2021 års middag en måltid med något fler gäster än vanligt eftersom både 2020 och 2021 års författare deltog och tackades för sina insatser.

*Mingel utanför Åkeshovs slott i samband med vårmiddagen för årsbokens författare. På bilden ses från vänster Jonas Hallberg, Niclas Virin och Seppo Nyman som alla har artiklar i Brommaboken 2021.*

Under 2021 lämnade föreningen in fem **synpunkter på stadsplaneärenden** till stadsbyggnadskontoret. Stadsplanefrågor har fram till årsmötet i maj omhändertagits av Håkan Thulin som dock avgick ur styrelsen vid årsmötet. Under hösten har stadsplanefrågor handlagts av en arbetsgrupp under ledning av Petra Söderholm. Alla föreningens synpunkter finns att läsa på föreningens hemsida under rubriken Planärenden.

Nils Ringstedt, föreningens **fornminnesansvarige**, har under året vandrat runt i Brommas grönområden och letat upp många av Brommas gamla torpgrunder, jordkällare samt även funnit tidigare ej kända äldre fornlämningar. De flesta av Brommas gamla torp är idag rivna men grunderna och ibland intilliggande jordkällare finns ofta kvar i skog och mark. Med hjälp av gamla kartor har Nils funnit ett flertal torpgrunder och dokumenterat desamma i ord och bild. Sammanlagt **14 skrivelser** har skickats till avdelning för "Investeringsstöd och kulturmiljö" på **Länsstyrelsen** för bedömning. Om arkeologerna på avdelningen efter besök på plats också bedömer att iakttagelser är en trolig fornlämning så läggs beskrivningen in i Länsstyrelsens internetjänst Fornsök.

Hembygdsföreningen har tagit initiativet till att en **kulturminneskylt** om "Beckomberga gravområde och historiska platser" har satts upp strax utanför Beckombergaskolans skolgård på väg upp mot det berg som ligger precis söder om skolan. Detta projekt finns beskrivet i artikeln "Kulturminnesskyltar i Bromma samt Fornfyndsappen" i Brommabok 2022.

Nytt för 2021 var fyra **stadsdelsvandringar utanför det ordinarie programmet**, där vi via villaföreningar med mera vände oss till personer som ännu inte är medlemmar. Tanken var att på detta sätt skapa hembygdsintresse och **värva nya medlemmar**. De fyra stadsdelsvandringarna var i Norra Ängby under ledning av Ulla-Britt Stegenberg, i Södra Ängby under ledning av Staffan Elinder, i Beckomberga under ledning av Inger Larsson samt på Åkeshovshöjden och i Åkeshovs slottsområde under ledning av Kerstin Cunelius.

Föreningen har tusentals pappers- och diabilder som digitaliserades för drygt tio år sedan. De digitala bilderna namngavs med stadsdelsområde och löpnummer. **Bildgruppen** har under året lagt ner en hel del arbete för att koppla ihop pappersbildernas och diabildernas bildtexter med de digitaliserade bildernas filnamn. Conny Lindberg som är sammankallande i bildgruppen har skapat ett Google-konto för föreningen och fört över bilderna från en gammal dator till detta konto. En hel del arbete återstår för att **identifiera alla bilder** och arkivet ska kompletteras med nya bilder. Medlemmar kan få hjälp att forska i arkivet i samband med ”Öppet hus”.

De **litografier** som föreningen lät trycka upp i samarbete med konstnären Gunnar Stålbrand 1984 har fått en renässans genom att de gjorts tillgängliga för försäljning på Ängby slott – Hemma hos Annika.

Petra Söderholm är ansvarig för föreningens **hemsida** och hon har i samarbete med Conny Lindberg bland annat kompletterat hemsidans Brommaboksdel (ligger under rubriken ”Utgivning”) med en mycket bra och användbar sökfunktion. Nu kan man på ett helt annat sätt än tidigare söka information i föreningens hela Brommaboksserie.

Föreningens **Facebooksida** har fått många nya följare under året. I slutet av 2021 har sidan cirka 760 följare.

**Antalet medlemmar** var vid årets slut 1224 varav 311 familjemedlemmar. Detta är cirka 100 medlemmar fler än föregående år. De senaste 20 åren har antalet medlemmar legat mellan 1150 och 1200. Antalet medlemmar håller sig alltså ganska konstant över åren.

Styrelsen/ Inger Larsson